

W. VANDERSTEEN

BESSY

De grote trek



STANDAARD UITGEVERIJ

Kom je van ver, vreemdeling?

Ik heb al wel een paar dagreizen achter de rug, cowboy. Gelukkig heb ik een best paard!

Ik zou wat mondvoorraad willen inslaan en m'n zadel laten herstellen. Is hier een zadelmaker in de buurt?

Om de hoek, vreemdeling, en dan zie je het wel.

So long, Cowboy!

JOE L'ARNEBIE
ZADELMAKER
& PAARDENSMID

Bessy, ik geloof dat dit onze man is.

Hello, smid, kun je m'n versleten zadel wat oplappen?

Daar heb ik wel een paar uur werk aan, vreemdeling.

O.K. Beste smid! Jk kom straks terug!



Tot straks, vreemde-
ling, en pas op... de meest
gesproken taal in Cow-
town is die
van het
schiet ijzer.



Is het hier dan een
nest van desperado's?



Dat niet bepaald, maar als
de cowboys en veehoeders van
Cowntown een glaasje
te veel op hebben kan
het rumoerig gaan!



Dank je voor de goede
raad, hier heb je een voor-
schot op de reparatie van
mijn zadel.



Kom, Bessy, we gaan
een kleine verfris-
sing nemen.



Hei Whisky, Hei Whisky,
Hei Whisky, Hahoi!



Hier heb je je verdiende
loon, valsspeler!



Wat drink je
vreemdeling!







CASSIDY VERTELT ANDY HET EEN EN ANDER OVER HET WERK DAT HEM WACHT. HET BEROEP VAN COW-BOY IS HEIHard EN SOMS KOMEN DE MAN- NEN OP DE GROTE TREK NAAR HET NOORDEN ALS HET VEE NAAR DE TREINEN GEVOERD WORDT NIET UIT HET ZADEL.

Het is een geweldige kudde, deze keer; 500 stuks...



Over hoeveel mannen kun je beschikken?



Wat een drukte! Is het hier altijd zo druk?

Cowtown is de verzamel- plaats, waar de farmers uit de buurt het vee samenbrengen.

Ongeveer 20 man, wel wat weinig voor zo'n grote kudde.



JOE CARNEBIE
ZADELMAKER
& PAARDENSMID.

O.K.

Ik ga even mijn zadel halen.



Daar ginder is iets te beleven.

We zullen onze paarden hier even vastmaken.







Zijn er dan onder de stevige cowboys van
Cowtown geen mannen die hun
durven worstelen tegen deze
laars?



1 EDEREEN ZWIJGT EN
KIJKT MET HEIMELIJKE SCHRIK
EN BEWONDERING NAAR DE
TWEË KRACHTPATSERS.



Kan die koejongen daar nog
iets anders dan hulpeloze kalve-
ren een brand-
merk in de
flank duwen?



De koejongen zal je
mores leren!



2 ZWIJGEND STAAN DE TWEË
TEGENSTANDERS TEGEN-
OVER ELKAAR.



3 EEN PLOTSE ZWAAAI EN CASSIDY WORDT
TEGEN HET VILT GESMAKT.



4 VERDOOFD KRUIPT CAS-
SIDY WEER OVEREIND..
EN WERPT ZICH OP
ZIJN BEURT OP Z'N
TEGENSTANDER.



Vooruit Cassidy
ouwe jongen!



PLOTS VLOERT ONZE
VRIEND Z'N TEGEN-
STANDER..



..EN HOUDT HEM IN EEN STEVIGE GREEP...



..MET DE RUG TEGEN HET VILT.



TOCH KAN DE ACROBAAT ZICH
EVEN LOSWRINGEN...



..ER VOLGT WEER EEN KORTE
WORSTELING...



DE TWEEDE ACROBAAT VER-
SCHIJNT OP DE RING EN SCHOPT
CASSIDY HEIMELIJK IN DE
LENDEN EN...



DIT LAAT ANDY NIET TOE!



GELUKKIG IS BESSY ER OOK NOG!





Jullie zijn een troepje schurken in plaats van sportieve lui!



Kleed je aan en neem je wapens, Cassidy!



EVEN LATER...



Dat is goed afgelopen.



Gevaarlijke en gemene kerels, die lui!

Als ik m'n cowboys hiervan op de hoogte breng, bestaant hun tent en huiskor binnen een uur niet meer.



Ginder zie ik reeds ons kamp.

Eindelijk weg uit deze afkelige streek.



Hello, Boss! Hello Cassidy! Hello!

Vooruit boys, drijf de dieren bij elkaar, we vertrekken dadelijk!



Nu zullen we voor je uitrusting zorgen, jongen. Hier heb je een hertsieren vaquero- of cowboybroek, die je over je gewone broek..



Yee Oh!



...kunt aantrekken. En met dat paard van jou kan je op de "trail", de grote trek van het vee, ook niet veel aanvangen!



Ik heb hier nog een mooie "bronco" voor je!



BRONCO'S ZIJN PAARDEN DIE NOG GEEN BERIJDER OP HUN RUG GEVOELD HEBBEN.

Deze bronco's zijn uitstekende cowboypaarden; ze zijn reeds gewend aan het zicht en de reuk van het vee.



Vooruit Andy! Probeer hem te berijden! Blijf in het zadel en je hebt een prima paardje.



ANDY HEEFT HET NIET GEMAKKELIJK MET DE WILDE BRONCO.

Blijf hier, Bessy.



Yoepie!



Bravo, je bent erin geslaagd, kerel!



DE VOLGENDE

MORGEN

Vooruit, boys, naar het noorden!



AL DE COWBOYS NEMEN DE KREET VAN HUN VOORMAN OVER EN DRIJVEN DE KUDDE VOORT.

Naar het noorden!



Het is een hard, maar prachtig beroep!

Naar het noorden!



zie, hoe de grote leidstier fier voorop draaft.





Halt! Hier houden we onze eerste rustpauze!

Ho! Ho! Ho!



EENIGE TIJD
LATER....

Hello, Oude Will,
Hoe gaat het met
je?

Ik zal maar
voor een flink bakje
zwarte koffie zorgen.



Eerst moeten er nog een paar
kalveren gemerkt worden.



Ik ga eens kijken of
er niet wat wild in
de buurt is.



DE JONGE DIEREN WORDEN GEMERKT
MET DE 'C' VAN CORRALRANCH.



Pas goed op
jezelf,
jongen!

Breng een
lekker stukje
vlees mee.

BESSY IS BLIJ, OM-
DAT ZE NOG EENS
OP JACHT MAG
GAAN...
VROLIJK DRAAFT
ZE DOOR HET
KREUPELHOUT...



..EN DOET HIERBIJ EEN ONVERWACHTE ONTMOETING



Laat de kleine
vosjes met rust,
Bessy!



Ik denk dat ik een spoor
gevon- den heb!



Er moet een wolwassen hert
in de buurt zijn. De afgerukte
schors van de bomen wijst...



... ook op de aanwezig-
heid van deze seigneur



OP Z'N VASTE
WISSEL" OF PAD
DAT HET HERT
STEEDS VOLGT,
HEEFT HET Z'N
"VEEGBOMEN"
WAARAAN
HET DE BAST
VAN Z'N
GEWEI AFVEEGT.



Kom, brave jager, steek netjes
je armen in de hoogte.



De acrobaten uit
Cowtown!



Nu heb je wel wat minder
praatjes of niet soms?





Andy! Ben je gewond?



Ik heb een kwalijke ontmoeting gehad met die schurkachtige acrobaten uit de stad.



Het zijn misschien veedieven.

EEN WELDRA ZIJN ONZE VRIENDEN WEER IN HET KAMP.



Veedieven! De ergste coyotes van het Westen. We zullen de nachtwachten verdubbelen.



DADELING ZORGT OUDE WILL VOOR EEN STEVIG BAKJE KOFFIE.



Verdubbel deze nacht de wachten.



Bessy schijnt vriendschap te willen sluiten met je nieuwe paard.



Arme Bessy.



DE NACHT VALT... OM BEURTEN BETREKKEN DE COWBOYS DE WACHT.



Het vee is kalm en rust.



WANNEER DE WACHTBEURT OM IS MAG MEN Z'N MAKKER DIE DE VOLGENDE WACHT MOET OVERNEMEN NOOIT WEKKEN DOOR HEM EEN DUWTJE TE GEVEN. HET ZOU KUNNEN GEBEUREN DAT DE SLAPENDE HEVIG SCHRIKT, EN IN DE VERONDERSTELLING DAT HIJ OVERVALLEN WORDT IEDEREEN NEER SCHIET. MEN MOET ZACHTJES DE NAAM VAN DE SLAPENDE NOEMEN.



Kom, Bessy, het is onze beurt!



Stil, Bessy!



ANDY OVER- ZIET DE KUDDE...



HET SCHICHTIGE DIER WERPT VERSCHRIKT Z'N BERIJDER AF EN RENT HINNIKEND IN DE RICHTING VAN DE KUDDE.

PLOTS VLIEGT EEN GROTE NACHTUIL OP, VLAK VOOR ANDY'S PAARD.



OPGESCHRIKT DOOR
ANDY'S PAARD SPRINGT
DE LEIDSTIER OVEREIND
EN HOLT WEG MET DE
VAART VAN EEN SNEL-
TREIN,... DE GANSE
KUDDE MET ZICH MEE-
SLEPEND.



STAMPEDE. HET DONDERENDE GERAAS VAN DUIZENDEN HOEVEN KLINKT PLOTS OVER DE IMMENSE PRAIRIE.



EDEREEN WORDT UIT Z'N SLAAP OP-
GESCHRIKT; DE MANNEN VAN CASSIDY
SPRINGEN TE PAARD.



DE STAMPEDE WORDT DOOR DE COWBOYS MEER GEVREESD DAN EEN AANVAL VAN ROODHUIDEN OF VEEDIEVEN. ALLES KAN EEN STAMPEDE VEROOZAKEN... ALLES EN NIETS... DE ROEP VAN EEN UIL, HET GEBRUL VAN EEN PANTER... HET PLOTSE GEHINNİK VAN EEN PAARD IN DE NACHT... SOMS IS ER ZELFS HELEMAAL GEEN DIRECTE OORZAAK...



...EN WORDT IN ÉÉN VAN DE STIEREN PLOTS HET OER-INSTINCT WAKKER.



BIJ EEN STAMPEDE BESTAAT DE TAAK VAN EEN COWBOY ERIN DE OPGEZWEEPTE DIERENSTROOM TE KANALISEREN EN DE KUDDE IN EEN CIRKEL TE DOEN DRAVEN TOT ZE BLIJFT STIL STAAN. ZO'N STAMPEDE KAN SOMS DAGEN DUREN EN AL DIE TIJD KOMEN DE MANNEN NIET UIT HET ZADEL.

De dieren worden moe, Boss! Weldra zullen ze gekat-meerd zijn.



TOTAAL UITGEPUT ZAKT DE LEIDSTIER IN ELKAAR. DE MANNEN HEBBEN DE KUDDE WEER IN HUN MACHT.





By Jove, dit was een helse rit!

Bessy werd bijna door de woeste kudde vertrapt.



Is iedereen aanwezig? Is er niemand gewond?



Oude Will er niet.

is



Ik had hem opdracht gegeven bij de proviandwagen te blijven.

Oh, kijk!



Een strijdbijl van de Comanchen en nog wel roodgeverfd!

Dat belooft niets goeds. Rood is hun oorlogskleur.



We hebben nochtans een overeenkomst gesloten met hun stamhoofden.

ONZE VRIENDEN VINDEN SPOEDIG AFDRIKKEN VAN MOCASSINS.



Te wapen en op naar het Comanchenkamp.

Enkele mannen blijven bij de dieren.



Het Indianenkamp ligt achter gindse bossen.



Wie heeft deze overeenkomst, waarover je sprak, gesloten met de Comanchen?

De eigenaar van de Corralranch in eigen persoon. Ik was er zelf ook bij aanwezig!



PLOTS!

Laten we vooral koelbloedig blijven!



ER KOMT EEN INDIAAN TE VOORSCHIJN.

Wij zijn blanke veehoeders van de Corralranch en wensen uw opperhoofd te spreken.



TUSSEN BOMEN EN STRUINGEWAS VERSCHIJNT EEN AANTAL ROODHUIDEN. EEN VAN HEN GEEFT EEN TEKEN, HEN TE VOLGEN NAAR HET KAMP.



AAN ALLE KANTEN BESPIED EN OMRINGD DOOR COMANCHEN WORDEN ONZE VRIENDEN NAAR HET INDIANENKAMP GELEID.



Het opperhoofd van de Comanchen luistert!

Oh! Opperhoofd! Waarom hebben de Comanchen het verdrag met de blanken van de Corralranch verbroken ... door één van hun mannen te doden of gevangelijk mee te voeren?

Uw vriend leeft, doch is in handen van m'n krijgers.

Waarom werd Oude Will door uw krijgers meegevoerd?



Enkele dagen geleden bevond zich één van onze jonge Comanchen alleen in de "heilige hut" even buiten het kamp... het was in de periode van z'n inwijdingsritus tot volwaardig krijger. Afgemat door langdurig vasten en ontberingen was deze man zeer zwak.



In de nacht werd hij door blanken ontvoerd. M'n krijgers hebben sporen van laarzen gevonden zoals uw mannen dragen.

Niets bewijst dat mijn mannen dit gedaan hebben!



Behalve de wakers over het hoornvee van de Corralranch, betreedt géén blanke het jachtgebied van de Comanchen.



OP DAT OGENBLIK KOMT UIT EEN NABURIGE TENT EEN JONGE INDIAANSE NADERBIJ



Ik ben Prairiebloem, de toekomstige squaw van de ontvoerde krijger...



..als m'n vriend voor de volgende derde maan niet terug is, zal de oude blanke door mijn vader Gevlekt Paard, aan de folterpaal gebonden worden en gedood.!



DE SPANNING STIJGT.

Halt, geen bloedbad tus-
sen de Comanchen en de
mensen van de Corral-
ranch!

Wij zullen zelf op zoek
gaan naar de verdwenen
rode krijger!

Het zou me niet
verwonderen
als deze kerels
er iets mee te
maken hadden.

Ja, die fameuze
acrobaten uit
Cowtown lijken
me tot alles in
staat.

Ik heb mis-
dadige blanken
ontmoet in het
gebied van de
Comanchen.

Ik zal de bleek-
gezichten ver-
gezellen.

Als er één haar op het
hoofd van mijn dochter gekrenkt
wordt,... zal uw oude vriend
een wrede dood sterven!

IN VOLLE GALOP VERWIJDEREN ONZE VRIEN-
DEN ZICH VERGEZELD DOOR PRAIRIEBLOEM,
DIE RIJDT ALS DE BESTE COWBOY.





CASSIDY
ALLE
ZO GROOT
STUURT Z'N MANNEN UIT IN
RICHTINGEN OM EEN
MOGELIJKE OPPERVLAKTE
UIT TE KAMMEN.

CASSIDY BESLUIT
EERST EEN ONDERZOEK
IN TE STELLEN SAMEN
MET ANDY, PRAIRIE-
BLOEM EN BESSY, ...
IN DE BUURT VAN
DE HEILIGE HUT.



ANDY ZOEKT NAAR SPOREN.



PLOTS DOET BESSY EEN
ONTDEKKING ...



Maar dat is mijn geweer!
Die boeven uit Cowtown
hadden het me ontsutseld.



Ze hebben het wapen achterge-
laten omdat ze de speciale patronen
niet bezaten om ermee te vuren...



Het is een heel speciaal
wapen dat een
bekende wapen-
smid, vriend
van mijn vader,
voor mij gemaakt
heeft.

Achter die gindse bomenformatie begint het gebied der Blauwe Rotsen; niets dan bergpassen, kloven en rotsen.



Kortom, als de boeven zich daar verschanst hebben, wordt het een zoeken naar een naald in een hooiberg.



De vondst van dat geweer schijnt erop te wijzen dat we hier te doen hebben met onze tegenstanders uit Cowtown...

Het gebied der Blauwe Rotsen ligt helemaal niet in de richting van Cowtown. Als het inderdaad onze mannetjes zijn, denk ik dat ze toch zo vlug mogelijk weer naar de stad willen.



De prairie is door de Comanchen grondig uitgehamd en overal zwerven verkenners rond. Misschien zijn de boeven wel zo verstandig geweest zich eerst een tijdje in het gebergte te verschuilen alvorens naar Cowtown terug te gaan.



1 NEENS HOLT BESSY IN VOLLE VAART WEG! ONZE VRIENDEN GEVEN HUN PAARDEN DE SPOREN EN TRACHTEN HAAR ZO GOED MOGELIJK BIJ TE HOUDEN.



Bessy heeft een spoor ontdekt!

We verliezen haar uit het oog!

Afstijgen! We moeten tevoet verder!



Het geblaf van Bessy wordt heviger!



INMIDDELS...



Donders!

DE DAPPERE HOND VALT NEER.



OP DAT OGENBLIK VERSCHIJNEN ANDY EN CASSIDY. ZE OPENEN ONMIDDELIJK HET VUUR.



Ze hebben je hond geraakt!



Misschien is het arme dier alleen maar gewond. Ik heb hem geleerd zich in gevaarlijke omstandigheden "dood" te houden.



Het vuren wordt heviger. Zouden dat inderdaad de mannen zijn die de jonge Indiaan ontvoerd hebben?



Zou de Indiaan misschien, aan handen en voeten gebonden, in hun schuilplaats liggen?



Hier, bandiet!



AUW!





Ze hebben me te pakken.

We zijn nog niet verloren.



Kom hier, rode hond!

DE BANDIET VERSCHIJNT AAN DE IN-GANG VAN HET ROTSHOL EN GEBRUIKT DE JONGE COMANCHE ALS SCHILD.



Leg jullie wapens neer of deze rode wilde gaat er- aan. Dat be- tekt oorlog met de Comanchen en het einde van jullie vreedzame trek door hun ge- bied!



Wat moeten we doen?



Ze hebben ons in hun macht



Kom maar dichterbij, Herels!



EEN LA550 RUKT HET WAPEN

SUIST DOOR DE LUCHT EN UIT DE HAND VAN DE BANDIET.



Goed zo, Prairiebloom!

PRAIRIEBLOEM EN DE JONGE KRIJGER VLIEGEN ELKAAR IN DE ARMEN.



BESSY SPRINGT OP, SPRINGLEVEND! HET KUNSTJE, DAT ANDY HAAR GELEERD HAD, IS ZE NIET VERGETEN!



DE GEWONDE BANDIET WORDT OPEEN PAARD GEHESEN NADAT Z'N WONDEN VERZORGD ZIJN.



ANDY HOUDT DE ANDERE SCHURK IN BEDWANG, DIE DOOR CASSIDY GEBONDEN WORDT.



DE KLEINE KARAVAAN ZET ZICH IN BEWEGING IN DE RICHTING VAN HET KAMP VAN DE COMANCHEN.



IN HET KAMP VAN DE COMANCHEN IS DE VREUGDE ALGEMEEN EN HET WEERZIEN MET DE OUDE WILL IS ONTROEREND. ONDERVRAAGD DOOR ANDY EN CASSIDY, BEKENNEN DE TWEE BANDIETEN DAT ZE DE JONGE INDIANEN GEVANGEN HADDEN OM HEM LATER IN DE STEDEN VAN HET OOSTEN ALS "WILDE MAN" IN EEN KOOI TE LATEN ZIEN. DE TWEE SCHURKEN ZULLEN ECHTER HUN VERDIENDE STRAF NIET ONTGAAN.

Hoe zal ik mijn blanke broeders danken?

Deze avond groot feest voor de blanke broeders!



EINDE